

**AVON
TUUR
CLASSICS**

NR 18144

VOYAGE TO
THE BOTTOM
OF THE SEA

70 cent
België
10 frank

EXPEDITIE naar de ONDERGANG!

VOYAGE TO THE BOTTOM OF THE SEA

RICHARD
BASEHART



EEN INGEVROREN MONSTER UIT DE IJSTIJD
KOMT TOT LEVEN OP DE SEAVIEW.

ACHTERVOLGD DOOR HET HELE MENSCHDOM...DE ONBEGREPEN RAUWE

BONK: groene, grommende, goeierd van een gigant

PRINS NAMOR, DE ONDERZEE-MAN: heerser van Atlantis

TWEE LEVENS MET ÉÉN DOEL: IN LEVEN BLIJVEN!

TWEE LEVENS VOOR EEN PRIJS:

UW PRIJS...

UW PRIJS...

UW PRIJS...

f1,-



PRINS NAMOR & RAUWE BONK

HIP COMICS

VOYAGE TO THE
BOTTOM
OF THE SEA

*De wereld onder de poolijskap is dol geworden.....! Een ingevroren monster komt plotseling tot leven..... De hoge top van een ijsberg plonst op mysterieuze wijze in de pool-zeeën.....en van ergens ver daarboven zendt een vreemde explosie dodelijke stralen af op de Seaview en haar bemanning!
Dit was de meest aanjagende reis die de machtige mammoet van de diepzee ooit had ondernomen..... Dit was een.....*

deel 1

EXPEDITIE naar de ONDERGANG!



H-het bevroren ijsmon-
ster is weer gaan leven!
H-het breekt LOS....!

Een ijslawine! De berg
boven ons is doormidden
gespleten!

STRIJD CLASSICS, episodes uit de 2e wereldoorlog

Hoog in het noorden van de Atlantische Oceaan is de Seaview aan de oppervlakte gekomen.....

Die zullen we op onze expeditie nog heel wat tegenkomen.... 'n Paar honderdduizend ton drijvend ijs.... Maar vergeleken bij de anderen is het nog maar een BABY-
ISBERG!



Verder naar het noorden zijn ze zo hoog als echte bergen.....enorme klompen bevroren vers water, gevormd uit gletsjers!

In orde, mannen! Schiet hem maar opzij!



Goed zo! Ik zal nu mijn briefing over OPERATIE NOORDPOOL voortzetten!



Minuten later, benedende....



ONDER WATER gaan we nu de route volgen, die Peary nam in 1909! Maar eerst zullen we in Thule, Groenland, drie Europese geleerden oppikken, die ons komen helpen...Noordpoolexperts!

Uren later, als de Seaview de haven van Thule binnenvaart....



Misschien krijg ik visioenen van het Noorderlicht, admiraal.... Maar een van onze gasten lijkt wel een MEISJE!

Hmmm! Inderdaad.... zo te zien WEL, Lee...!

Als de geleerden naar de brug zijn gebracht....

Dag, heren....
ik ben doctor
Krackshaw!

Professor Dubois, om u te
dienen, messieurs!

Dr. Larson!

Ik heet
u wel-
kom aan
boord!



Ik zal u naar uw hutten brengen om u wat te
verfrissen! We hebben een lange tocht onderwa-
ter voor de boeg!

Graag!



Maar als de Seaview onderduikt in het kille
water, zien even ijskoude ogen toe....

Daar gaat ze, kapi-
tein! Zal ik haar op-
pikken op SONAR?

Ja....en laten we hopen
dat we niet méér hoeven
te doen... Ik haat het idee
dat we geweld zouden
moeten gebruiken tegen
zo'n wonder van vernuft!



Als een wezel die zijn prooi volgt, zo blijft de
geheimzinnige duikboot de Seaview met zijn
sonar op het spoor....



Terwijl binnen in 's werelds machtigste atoomonder-
zeeër admiraal Nelson een beeld schetst van die merk-
waardige onderzeese wereld....

Op de Noordpool is de zee
4000 meter diep! Deze kaart
toont in alle details het hele
gebied, waar wij doorheen
zullen varen!





Als wij langs het oceaan-
rif hier patrouilleren,
professor Dubois, zult
u, als expert op het ge-
bied van arktische storin-
gen, veel aantreffen dat
u interesseert!



OPEENS....

Naar de
controle-
kamer,
Lee!

ALARM!



DAN....

Wa....? We varen recht op de muur
van een ONDERWATER-RAVIJN
af! Hoe is dat in hemelsnaam MO-
GELIJK...?!

Ik-ik weet het
niet, sir.... De in-
strumenten.... Ze
zijn in de WAR
geraakt!



De machtige motoren draaien op volle kracht
achteruit als de Seaview voor haar leven vecht...
en zich maar ternauwernood weet te redden....



Ik...ik snap
niet hoe we
zo uit de
koers konden
raken, admi-
raal!

Maar daar komen we wel achter, Lee!
Laat direkt alle instrumenten kontro-
leren! Onze expeditie was al bijna ge-
ëindigd, voor ze goed en wel begon!



Als alles in orde bevonden is, koersen we naar
lokatie Y! Daar zullen we onze eerste verken-
ning van de oceaanbodem maken! Ga dus al-
les goed na!

Yes,
sir...!

Het werk van de Seaview begint...! Onder water bestudeert Nelson de bodem van de Atlantische Oceaan, terwijl daar boven de Europese poolgeleerden onder leiding van commander Lee een massieve ijsberg beklimmen.....



Twee uur lang neemt men monsters en doet men proeven..... Dan GEBEURT het....!

PAS OP!
EEN IJS-
LAWINE!



De mannen op de oceaانبodem worden als kegels omvergesmeten.....

Een enorme aardbeving....of
een ijslawine.....
OOOHHH!





Lange minuten later kan een reddingsploeg de twee eindelijk de Seaview-luchtsluis binnentrekken....

Een lawine dus, hè? Alle duivels, Lee... jij zou de kwaliteit van die ijsberg toch controleren voordat je die mensen meenam?

Heb ik gedaan, admiraal! Er was geen scheurtje in te bekennen!



Dan moet het door druk van binnenút zijn gebeurd! Onze expeditie begint wel allerbelabberdst.... Laten we hopen, dat het van nu af aan BETER zal gaan!

Natuurlijk wel, sir....!



OPEENS....

Admiraal Nelson, sir.... allemachtig! Kijk eens wat daar DRIJFT!



'n BEEST....
IN HET IJS!

Grote goedheid! Het is waarschijnlijk duizenden jaren geleden ingevroren op de toendra's en door die ijslawine weer losgekomen! Breng het onmiddellijk aan boord!



Even later staan ze met stomme verbazing te kijken....

Admiraal.... ik heb wel eens gelezen dat je leven kunt conserveren bij lage temperaturen.... Zou dit schepsel misschien nog een sprankje LEVEN in zich kunnen hebben...?

Geen idee Lee!



Maar **ONMOGELIJK** is het natuurlijk niet!
Sla dus zware kettingen om die ijsklomp
heen....en naarmate die smelt haal je ze vas-
ter om het
dier aan!

Right,
sir!



De Seaview kruist verder, terwijl het ijsomhulsel
van het reptiel uit langvervlogen tijden in haar
ruim begint te smelten.....



Dan treedt iemand het ruim binnen, volkomen
ge fascineerd door het ding in het ijs.....

Merkwaardig....eeuwen....
EONEN....zijn misschien
verstreken sinds dat beest
over de toendra's zwierf.....



Dan grijpt de indringer opeens een bijl van
de wand....

Wat een superbe ironie.... Wat een
verrukkelijke speling van het lot zou
het zijn als dit diepvriesmonster tot
LEVEN zou komen.....



...en de Seaview voor mij
zou **VERNIETIGEN!**



En deze booglampen kunnen me helpen door hun warmte het monster **SNELLER** te ontdooien!



Kom uit je ijskist, monster van een ander tijdperk... Laat de warmte tot in het merg van je verkilde boten doordringen!



Een uur verstrijkt.....en in de controlekamer.....

Morgen duiken we op en kunt u uw specialiteit, het **NOORDER-LICHT**, bestuderen, dr. Larson!

Fijn, admiraal! U weet hoe magnifiek die lichtverschijnselen aan de polen zijn, maar er is nog zo weinig over bekend!



Intussen, bij het grote venster in de boeg....

Hier kunt u op uw gemak de 'onderbuiken' van de grote ijsbergen bestuderen!

O, ja....ja! Prachtig! Ik heb al heel wat ijsbergen van dicht bij gezien, maar hun onderkant heb ik nog nooit kunnen bestuderen! **PRACHTIG!**



Twee matrozen gaan naar het ijsmonster toe....

De admiraal zei dat we de kettingen moesten aanhalen als het ijs wat gesmolten was! Ráár, hoor!

Ja! Maar wat is dat voor **LAWAAI**...?

SCRATCH!



K-Kettingen....Dat kan alleen zijn van...

....DAT MONSTER!



Plotseling wordt de zware stalen deur naar binnen opengedrukt.....

G-grote goden! Het drukt dat massieve waterdichte schot gewoon door zijn GRENDELS!



Maar als de hand van de wanhopige matroos naar de alarmschel wil grijpen.....

HET ALARM....
Druk op de
ALARM-
KNOPI



....barst de voorhistorische nachtmerrie los in de moderne Seaview.....

OOOOHH!

ROAARR!

DIEPZEESCHATTEN HET WRAK VAN DE "VASA"



In 1628 liep in Stockholm een prachtig oorlogsschip van stapel: de VASA. Drie jaar eerder had koning Gustaaf van Zweden opdracht tot de bouw ervan gegeven aan de beroemde Hollandse scheepsbouwer Arent de Groot. De Vasa moest de trots van de Zweedse marine worden, was magnifiek uitgerust en bewapend met 64 kanonnen.

Op 10 augustus 1628 was het schip klaar voor de eerste reis, maar in de middag deed een windvlaag het schip overhellen. Even later verdween het — met 50 man aan boord — in de golven!

Ruim drie eeuwen later leeft er in Zweden een jonge ingenieur, Anders Franzen, die altijd op zoek is naar de oude scheepswrakken. In 1956 deed hij in een archief zijn belangrijkste ontdekking: hij vond de plaats waar de Vasa was gezonken. Hij kreeg de medewerking van museumautoriteiten en de marine om te trachten het wrak te lichten, dat onder vijf meter

modder in de haven van Stockholm moest liggen. Tal van Zweedse bedrijven staken geld in de onderneming, nadat chef-duiker Färling was afgedaald en had bevestigd, dat de Vasa daar inderdaad lag. Toen begonnen de werkzaamheden om het schip naar de oppervlakte te brengen; het zou twee jaar gaan duren.

Duikers boorden zes tunnels onder het schip voor de kabels, waarmee het schip zou worden opgetild. Deze kabels waren aan pontons bevestigd. Alle gaten en kanonpoorten van de Vasa werden gedicht, zodat water en modder uit het wrak gezogen konden worden. Uiterst langzaam werden de kabels opgehaald en de Vasa kwam los van haar eeuwenoude rustplaats. Het wrak hing tussen twee betonnen pontons.

Op 20 augustus 1959 werd het schip onder water in verschillende etappen naar het strand van Kastellholmen gesleept, waar het op 16 september aankwam. Hier bleef het gedurende de winter liggen. In de zomer van 1960 werd de reis voortgezet. En in april 1961, in aanwezigheid van een duizendkoppige menigte, verscheen eindelijk het dek boven water, precies 333 jaar nadat de trotse Vasa was ondergegaan. Al die tijd had het schip in de modder op de zeebodem gelegen. De bovenbouw was zwaar beschadigd bij bergingspogingen, die men in de 17de eeuw had ondernomen. Maar voor het overige was de Vasa nog in uitstekende conditie. De modder, het minder zilte water (waardoor de scheepsworm in de Oostzee bijna niet voorkomt) en de temperatuur hadden tot ieders verbazing het houten schip ruim 300 jaar geconserveerd.

Tegenwoordig kan iedereen de Vasa in Stockholm bezichtigen, ze is een van de grootste toeristische attracties van Zweden geworden. Het oude schip ligt in een enorme aluminium-box, waar de temperatuur steeds op het juiste peil wordt gehouden. Rondom het grote houten karkas zijn wandelbruggen gemaakt, zodat men het van alle kanten kan bezichtigen.

Waarom het trotse schip destijds zo'n kort leven beschoren was, is — ondanks de vele officiële onderzoeken — nooit duidelijk geworden.

Scheepsbouwer Arent de Groot verklaarde destijds voor een Zweedse rechtbank:

„De koning zelf was bij ons om te zeggen hoe het schip gebouwd moest worden!”

De algemene overtuiging was dat de Vasa te smal... te 'rank' was, met te grote en te hoge dekken.

Hoe dan ook.... aan de fouten die drie eeuwen geleden zijn gemaakt en aan het initiatief en doorzettingsvermogen van de jonge Anders Franzen, heeft het Zweedse volk een prachtig pronkstuk te danken, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt.

**LEES NOG MEER OVER "HET SCHIP VASA"
IN DE BEKENDE REEKS "ILLUSTRATED
CLASSICS" NR. 154...**

ONDERZOEK IN HET ONBEKENDE

"Dring door in Zonnestelsel no.5 en breng monsters ruimtestof en atmosfeer mee terug!"

Zo luidde het kommando, toen het experimentele ruimteschip HUNTER 1 van de aarde werd gelanceerd.

Maar die opdracht werd snel naar de achtergrond gedrongen toen het NOODLOT de bemanning van het ruimtevaartuig op een vreemde asteroïde in aanraking bracht met.....

DE VIJANDIGE ROTSMANNEN!

Kijk DAT eens... een gloednieuw universum! En wij zijn de eerste mensen die het mogen aanschouwen!

Kolonel Clark!
Onze HOOFD-
RAKET MOTOR!
Hij begint te sput-
teren!

Start de RESERVE STUW-
STRALER! En zet onmid-
dellijk de monteursploeg aan
het werk!

Het gaat niet!
Ik heb het al
geprobeerd!
Hij slaat niet
AAN!

Dan wordt de vrees, die alle ruimtevaarders
daar in die donkere leegte altijd bij zich dra-
gen, BEWAARHEID als.....

Daar gaan we! We heb-
ben nog onze vleugel-
jets, maar die zijn niet
sterk genoeg om ons
'drijvend' te houden in
deze luchtloze ruimte....

Die asteroïde aan
bakboord.... Mis-
schien hebben we
nog genoeg vaart
om daar te
komen!



PILOOT! Haal ALLES wat je kunt uit de vleugel-jets.....en probeer die asteroïde daar VOOR ons te bereiken! We moeten een NOODLANDING maken!

YES-SIR!



Lager en lager duikt de HUNTER 1 op de miniatuur-planeet af....steeds dichterbij..... totdat.....

We hebben....het...gehaald!

Ja....en in EEN STUK, hoop ik....!



Als het ruimteschip tot stilstand komt.....

Ze heeft een paar flinke opdooffers gekregen, maar is nog steeds ruimte-waardig! Laat die monteurs onmiddellijk de raketmotoren onder handen nemen!

GROTE GODEN! KIK DAAR EENS!



Die ROTSSEN.....slik..... Ze schijnen TOT LEVEN te komen!

Dat IS zo! Moet je dat zien! Ze nemen groteske vormen aan! Maar HOE.....en WAAROM?



Het antwoord op kapitein Mike's laatste vraag laat niet lang op zich wachten.....

D-die rare monsters vallen ons aan! En onze straalstoten ketsen er gewoon op af! We kunnen ons niet VERDEDIGEN!

Hmm..... Ze hebben blijkbaar alleen "oog" voor ONS, de officieren! Ik heb een idee! Kom...





Ik denk dat ik het antwoord WEET, kapitein! Er IS verschil tussen ons en de man- schappen! Wij als officieren dragen identiteitsplaatjes en onderscheidingstekens.....!



....En die zijn vervaardigd uit dat nieuwe ruimteme- taal ZAKINIET!

Hmm....en jij denkt dat die stenen gedroch- ten door dat me- taal worden aan- getrokken? Nouer is maar één manier om dat te ontdekken.....



Vlug doen de mannen hun identiteitsplaatjes en onderscheidingstekens af, en.....

Als je gelijk hebt zullen ze achter die metalen dingen aan...het drijfzand indui- ken.....en ONS verder met rust laten!

Ik hoop dat het lukt... Het is onze ENIGE KANS! Ze hebben ons OMSINGELD!



Een moment van gruwelijke spanning....maar dan halen de officieren opgelucht adem.....

JIPPIEE! Moet je zien hoe ze erin duiken.....hun onder- gang tegemoet!

Het lukte....dankzij jouw briljante idee, Mike! Laten we nu als de bliksem terug- gaan naar ons schip en maken dat we hier WEGKOMEN!

Ik ken nu de eeuwig-veranderlijke wereld van de vissen, dat stille domein, elke beweging.... iedere flitsende schaduw dood en verderf snel toeslaande vijand kan betekenen! Ik ken nu de opwindende daar.... de verborgen geheimen.... de onbeschrijflijke eenzaamheid! Ik ken dat alles zoals geen mens vóór mij het heeft gekend of het ooit ZAL kennen, t.....

IK WAS EEN GEVANGENE VAN DE ZEE



W-wat voor zeemonster is DAT? Hoe moet ik dat in hemelsnaam bevechten?

Het ogenblik was ik alleen in de radiokamer van URANIUMFABRIEK X, waar ik hoofdingenieur was....en het volgende moment....

Afgezien van wat lichte ademhalingsmoeilijkheden, scheen ik zo gezond als een vis, tot PLOTSELING....

Hier....hier binnen! Het stralingslek is HIER! En Johnny Purvis is getroffen! Breng hem naar het ziekenhuis!

Lucht.....LUCHT! Ik kan niet ademen!

Goeie genade! Het is toch érgers dan we dachten!



In paniek rende ik het ziekenhuis uit.....



Instinctief dook ik hals over kop in de vijver, en terwijl ik onderwater was, snakte ik naar lucht....



De artsen hadden spoedig door wat er aan de hand was....



Ik kon maar op één manier veilig uit die vijver komen..... door een speciale helm ■ dragen.... die VOL WATER zat....



Dus werd ik in een aquarium gelegd, waar ik me als een vis in het water voelde.....

Liever dan opgesloten te blijven in het aquarium, verkoos ik de vrijheid van de open zee.....



Ik wilde een hut binnengaan....maar schrok me dood toen ik daar een loerend monster aantrof.....



Dag na dag verpleegde ik het gewonde dier — dat snel ■■■■ beter werd — ■■ elke dag meldde ik me voor onderzoek bij de vuurtoren.....



We blijven maar dezelfde boodschap op zijn helm tikken: „NOG NIETS, JOHN PURVIS! MORGEN KOMEN WE WEER TERUG“.

Spoedig was de inktvis (die ik Oscar noemde) weer in staat om voor zichzelf te zorgen, maar tot mijn verbazing volgde hij me als een hondje, als ik rondzwierf door de waterige wereld....



Ik heb wel eens van duikers gehoord, dat vissen zo tam als huisdiere worden! Het IS zo...! Kom, Oscar....

Gefascineerd zag ik de drama's van de diepzee zich afspelen. Zoals ■■ grote walvis, aangevallen door 'n school haaien.....



Ik zag een wereld die nimmer slaapt....een wereld waar vijanden 24 uur per etmaal hun prooi belooeren..



Daar beneden is het niet altijd makkelijk ■■■ voedsel ■ komenen dus legde ik achter mijn 'woning' een 'tuin' aan.....



Ik had zelfs een soort televisie, want mijn patrijspoort vormde ■■■ 'scherm', waarop ik een voortdurende stroom van schilderachtige zeedieren voorbij zag ■■■ zwemmen!



Maar toen ik boven me een schip zag passeren, kwam dat gevoel van enorme eenzaamheid weer terug....

Mensen....gezelligheid....zonneschijn! En hier ben IK....in de eenzame diepte....een vreemde....gedoemd in een vreemde wereld te leven!



Ze moeten een geneesmiddel voor me vinden...dat MOET! Anders moet ik m'n hele verdere leven hier beneden blijven... of op aarde rondzwerven....met mijn hoofd in ■■■ EMMER!



Het was die dag, toen ik terneergeslagen terugliep naar mijn "woning", dat ik werd aangevallen door het verschrikkelijkste monster, dat ik ooit had ontmoet.....

Een reuzenhaai....die gloeit als een komeet! Wat is dat voor ■■■ monster? Waar komt het VAN— DAAN....?



Voor ik mijn speer kon werpen, flitste er iets langs me heen.....OSCAR!

Inktvis en haai....natuurlijke vijanden! Of....valt Oscar hem soms aan....om MIJ te beschermen?



Toen de titanenstrijd begon, kwam ik nabij met mijn wapen.....

Als ik hem maar op een vitaal punt kan treffen!



Maar toen ik vlakbij kwam, raakte de enorme zwiependende staart me.....

OOOHH-hhhh....



Ik voelde me duizelig worden....en heel zwak.... Ik probeerde me ertegen te verzetten....maar ik kon er niets tegen doen...

Zo slap....kan niet meer op m'n benen staan! En ik drijf naar het oppervlak! Dat is het einde! Zo gauw ik lucht inademe, ben ik ■■■ GEWEEST!





Het monster dat in het ijs verpakt zat, ontwaakt en zoekt zich **■** weg door de Seaview....! En zelfs deze machtige, hypermoderne Leviathan zal niet lang bestand zijn tegen de **■** dan **■** miljoen jaar lang opgekropte woede en kracht van de-bruut!

D-DAT DING.....
is werkelijk **■**
gaan LEVEN!

Het wil ERUIT! Als het bij
onze patrijspoorten kan
komen, zullen we onmid-
dellijk ZINKEN!



VOYAGE TO
THE BOTTOM
OF THE SEA

EXPEDITIE NAAR
DE ONDERGANG!
deel ■

GEBRUL VAN 1.000.000 v. Cr.





Pak er NOG zo een!
En blijven jullie beiden
op hem schieten,
zodat zijn aandacht
wordt afgeleid ■ de
patrijspoorten!



Er is maar EEN kans.... Ik
moet proberen 'm hier weg te
lokken en op het valluik van
de vliegduikers te krijgen.....



Als het dier terugwijkt voor de lichtfakkels, zien
zijn gloeiende ogen admiraal Nelson.....

HIERI HIER! Kom me maar
pakken, diepvriesmonster! JAAAA



Dan, met ■ voor zijn omvang onvoorstelbare
snelheid, springt het ■ varen.....

PAS OP,
admiraal!



Ik heb de instrumenten gecontroleerd, zoals u zei, sir.... Wel... er is mee geknoeid! Een kompas is totaal onklaar gemaakt met ■■■ of ander scherp voorwerp!

Ook dát nog!



Praat met NIEMAND over wat je hebt ontdekt!

LEE! Nieuwe problemen....!
Kom naar mijn hut!



Even later, in Nelson's hut....

SABOTAGE
...! Wie...?
Een GAST...?

Misschien! Laat elk van de gasten voortdurend schaduwen! We zullen onze snelheid verdubbelen om zo vlug mogelijk bij de pool te komen en onze opdracht uit te voeren! Dan onderzoeken we de zaak!



Op datzelfde moment, in het ruim....

Ik heb mijn best gedaan....maar alles ging MIS!



Zonder nadere orders van het opperkommando kan ik niet verdergaan!



Plotseling schiet een mechanische vis weg uit een kleine luchtsluis in de buik van de Seaview....





Sekonden later....

Zeg...moet je dat visje zien! Wat een snelheid! Zo'n soort heb ik nog nooit GEZIEN!

Ja-ah! Tjonge.....die maakt minstens veertig knopen....en het lijkt wel of z'n vinnen stilstaan! Nou-nou.....je maakt wel van alles mee in deze poolwateren!



En kort daarna, tien mijl verderop.....

Vis hem op!

Daar KOMT-ie, kapitein! Krackshaw's koe-ris-vis komt recht op het doel af!



En als de kapitein Krackshaw's bericht LEEST.....

Het plan is MISLUKT! Agent Krackshaw heeft geen enkel succes geboekt! Dus dert de Seaview nu ons Z-bommen depôt!



Onder GEEN voorwaarde mogen ze ons depôt ontdekken! De toekomst van ons land hangt ervan af! Want de Z-bom is ons PASPOORT NAAR DE MACHT!



„Met dat machtige wap kunnen alle volkeren aan ons onderwerpen.....“

„Maar terwijl andere bommen levens ■ eigendommen vernietigen, blijven bij ONZE bom mensen ■ dingen gespaard voor onze eige ■ doeleinden.....“

Laat DIE maar sterven.....breng DEZE ■ tot leven! Die is BRUIKBAAR!

In orde, kolonel....!



„Het is het wonder van de eeuw! Geen plant of fabriek wordt beschadigd, ■ we kunnen hen, die nuttig zijn, ■ tot leven wekken.....“

W-wat is er gebeurd...?

Rustig maar! Je hebt het te-gengif gekregen om je nieuwe meesters te kunnen dienen!



Er rest nu maar EEN mogelijkheid! Stuur Krackshaw het bevel dat hij een Z-bom moet laten ontploffen, zodra de Seaview het Z-bommen depôt tot op EEN mijl afstand is genaderd! BEGREPEN....?

In orde, kapitein!



Twintig minuten later, terwijl een bemanningslid ook Krackshaw nauwlettend in de gaten houdt....

Hij scharrelt een beetje rond.... En daar is die gekke vis weer, die we al eerder zagen! Hij zwemt recht op Krackshaw af!



Maar de man die op Krackshaw moet letten, ziet niet hoe de buitenlandse agent ■ BRIEFJE uit de buik van de vis haalt....

Ze observeren me vanuit het ship..... Ik moet voorzichtig zijn.....en de koerier-vis weer loslaten....!



En als hij het briefje leest....

Een Z-BOM LATEN ONTPLOFFEN als ■ tot op EEN MIJL genaderd zijn! Dan moet dat GAUW gebeuren, want admiraal Nelson heeft order gegeven om daar ONMIDDELIJK heen te koersen!



Precies zes uur later duikt de Seaview weer op....en agent Krackshaw gaat zijn dodelijk spel spelen.....

De NOORDPOOL, Lee! Denk eens aan alle grote mannen VOOR ons.....Peary per schip....Byrd per vliegtuig....Anderson in de Nautilus in 1958....! Tjonge....wat een schouwspel!



Dr.KRACKSHAW!
Wij gaan nog niet
van boord!

Ik weet het....ik weet het,
admiraal! Ik wil alleen
maar de Poolkap
onder mijn voeten voelen.



Maar opeens....

ALLE DONDERS!
KIJK NOU EENS....!



DAN....

Is hij GEK geworden....
of zou HIJ misschien
onze saboteur zijn....?

Best mogelijk! Maar wat
kan hij voor kwaad doen
door ongewapend over het
ijs te racen? Stuur maar
wat mannen achter hem
aan, Lee!



Maar later is agent Krackshaw bezig DODELIJK kwaad gaan aanrichten....

Daar liggen ze.... de Z-bommen! Nog
net als jaar geleden....toen we
hier verborgen! Maar nu zal één
zijn vreselijke MACHT laten zien.....!



Krackshaw draagt een Z-bom naar een ijsplek, en stelt de tijdonsteking in werking....

Precies ■ vol
uur lijkt me
uitstekend....



En NU ...het
TEGENGIF!



Dan, een minuut of twintig later....

Wacht, Lee... de vluch-
teling komt TERUG!



Behandelt u ■ alstublieft niet ■ streng,
admiraal....alstublieft! Ik weet niet wat ■ over-
kwam....maar ik moest en ZOU de eerste van
onze groep zijn, die de Noordpool bereikte!
Ik kon niet anders....

Kom aan boord!
En blijf in
uw hut!



Wat denk je? Houdt hij
ons voor de mal?

Ik weet het niet, Lee... Mensen
kunnen ■ heel ■ doen in 't
Poolgebied! Maar kom mae.... Ik
heb dr.Larson een uitstapje op de
bodem van de Poolzee beloofd!



Kort daarop daalt het drietal af naar de
pooldiepten....

Die ril, die zo diep in de
poolbodem doordringt,
zal ■ wel interesseren,
dr.Larson!

Inderdaad, admiraal!
Wat ■ imponerend
landschap! Maar de
schoonheid ervan is
bijn ■ angstaanjagend
fascinerend...!



Maar even later barst — met ontzettende kracht — de bom op een naburige ijspiek.... Onhoorbare stralen doorboren de hele atmosfeer.... tot vijf mijl in de omtrek..... en de mannen van de Seaview blijven plotseling stokstijf staan....als door de bliksem getroffen....!



Maar benedendeeks heeft één man **GEEN** last van de verlamende stralen.....

Hi-hi! De Z-bom-stralen doen MIJ geen kwaad, omdat ik het **TEGENGIF** heb ingenomen! Maar alle anderen zijn **NET WASSEN BEELDEN!**

Het driet al, dat de ril in de oceaانبodem onderzoekt, is echter **OOK** niet aangetast....

KIJK eens, admiraal! Er schieten vreemde **STRALen** over ons heen! Waar kunnen die vandaan komen...?



Hmm.....geen idee, Lee.... maar we **moeten** gauw kijken!

De drie gaan weer aan boord, zonder te beseffen welke **TRAGEDIE** zich heeft afgespeeld.....



Dan, aan dek.....

Wa....?
WACHT!



Juist ja! De Seaview-bemanning is verlamd door de Z-bom! Ik ben veilig dankzij het tegengif! Jullie kunnen me nu komen oppikken!



G-goeie genade! Mijn mannen verlamd.....en Krackshaw heeft contact met een vijandelijke **MACHT**.....!

Ze bezitten een tegengif, waardoor Krackshaw buiten schot bleef. Dat moeten we **HEBBEN**, Lee. We wachten tot hun onderzeeër binnen ons vuurbereik is!



Even later.....

NUI Pak zijn **ZENDER**, Lee!

H-huh?



Vlug richt Nelson het dekgeschut op de vijandelijke onderzeeër, en.....

Dit is admiraal Nelson van de Seaview! Breng ons onmiddellijk jullie Z-bom tegengif! Anders zullen we jullie uit het WATER schieten....! Dus schiet OPI

Vuur 'n schot af voor de boeg, Lee!



I-ik stuur onmiddellijk het tegengif naar u toe! EEN injectie per man is VOLDOENDE!



DAN.....



Jullie schuit mag geen duimbreed van zijn plaats kijken tot al mijn mannen weer in orde zijn!

Akkoord!

Een atoomgranaat schiet over de vijandelijke onderzeeër.....

KA-WOOMP!

DE VOLGENDE ZAL JULLIE MIDSCHEPS RAKEN!



Nee...wacht.... niet meer schieten!

De bemanningsleden worden weer bijgebracht.....

Tjee....w-wat is er GEBEURD...?

De hemel zij dank! Dat spul werkt uitstekend!



W-waar BEN ik...?

Ten slotte als alle mannen
weer normaal zijn.....

KRACKSHAW....
hij probeert weg
te komen!



Een ogenblik blijft het dekgeschut onbemand....
en Krackshaw zweemt als 'n gek....zijn
VRIJHEID tegemoet.....

Ze gaan onderwater.....
Ze laten hun eigen
man VERDRINKEN!

CRACK!



W-wacht op me!
O nee! NEE! Arrrrgh!

Vlug lost Lee een salvo.....maar dat is niet meer NODIG.....!

De stommelingen! In hun haast hebben ze een ijsschots
geramd! De kommandotoren wordt er gewoon afgerukt!



En even later.....

Ze zijn er geweest.... Hun onder-
zeeër is vol water gelopen! We hebben
niemand meer kunnen redden!



Op deze PECH-expeditie rest ons nog maar EEN
karwei.... We moeten Krackshaw's sporen over het
ijs volgen en zien of er nog méér van die Z-bommen
zijn....en als dat zo is....moeten we ze vernietigen!

De mensheid zal BETER af zijn
als die Z-babies hier begraven
BLIJVEN....OP DE BODEM
VAN DE POOLZEE!



DOE 'NS IETS HEEL ONGEWOONS! LEES DE HEERLIJK GEKKE AVONTUREN VAN...



Hallo! Mijn naam is
TINA. Ik ben stapelgek
op m'n uitvinder
doc Magnus,
maar hij wil me
niet!

Ik ben
LIZER....
de
stèrkste....
vind ik
althans
zèlf!

Ik ben
KWIK!...
vloeibaar
bij ka-
mer-
tem-
pe-
ra-
tuur! Goed
hè!

Ik ben
LOOD
....
schild-
tegen
de
schade-
rijk-
ste
stra-
len!

Ik
ben
GOUD
...
en ik
maak
me
plat
als
dat
no-
dig
is..!

Ik b-ben T-T-Tin. Ik h-heb
een m-minderwaardigheids-
comp-plex, maar ik b-ben
g-gelukkig niet de e-e-enige!

Mij noe-
men ze
DINGES.
Ik heb
'n vriendje...
dat is TIN....
hier naast me,
leuk hè...!

DE META ROBOTS

**70
CENT**

**Belgie
10 frank**

**verschijnt eenmaal per maand in de serie
SUPER COMICS
vraag uw lektuurverkoper ernaar**



TARZAN

**PUUR AVONTUUR
IN DE JUNGLE...**

VERSCHIJNT ELKE MAAND

**80
cent**